



## **Karen begynder ikke i skole**

## **Karen begynder næsten i skole**

## **Karen begynder endelig i skole**

Af Karen Vad Bruun

Illustreret af Signe Kjær

Hhv. 112/136/112 sider, 169,95 kr.

Forlag: Alvilda

Vi følger Karen fra hun kommer tilbage fra sommerferien i børnehaven og er en af de store til hun begynder i SFO én og til den allerførste skoledag.

I den første bog synes Karen, at det hele er lidt underligt og mærkeligt, fordi alle de venner hun før legede med er startet i skole. Det er ikke helt let at være tilbage med de mindre børn i børnehaven.

Så hun beslutter sig for at lave en liste over de ting, som hun skal kunne for at komme i skole, så det kan gå lidt stærkere. Alt fra at skulle kunne dele sit fredagslik til at kunne tørre sig i numsen.

I den anden bog starter Karen i SFO én sammen med dem hun synes var lidt for små. Men nu glæder hun sig, for de er nemlig blevet hendes bedste venner. Desværre sker der det, at der også er andre interessante børn, som hendes venner gerne vil lege med. Og så er det igen lidt svært at være Karen, for hvor passer hun ind.

Hun laver igen en liste over alt det man kan være og lave. Dem der løber på løbehjul, dem der laver perler, dem der spiller fodbold etc.

I den sidste bog starter Karen endelig i skole. Igen er der en masse tanker og spørgsmål, som Karen ikke har styr på. Men også i denne omgang bliver hun reddet af sine små lister, så skolestarten stille og roligt bliver et trygt sted.

*Omtalt af*

*Ingelise Haag, februar 2023*